

NIEUWSBRIEF SCA - Oktober 2023

Schola Cantorum Amsterdam

p/a Basiliek van de H. Nicolaas
Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam
bankrek.nr. NL57 RABO 0362 1315 54
info@gregoriaanskoor.nl
www.gregoriaanskoor.nl



Beste Vrienden, (oud-)Koorleden en andere belangstellenden,

Dit is de derde Nieuwsbrief van de Schola Cantorum Amsterdam. Middels deze Nieuwsbrief willen wij u als (mogelijk) geïnteresseerde op de hoogte te brengen van de komende bijzondere Vespers en Metten en van nieuwe initiatieven.

Wanneer de bomen hun bladeren verliezen loopt ook het kerkelijk jaar ten einde en worden in de Westerse kerk de feesten van Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Bij de terugblik op het afgelopen jaar bidt de Kerk voor het zielenheil van de overledenen. De schola zal dan weer de Dodenmetten zingen, waarin de stemmen van de gestorvenen in afwisseling worden vertolkt met die uit het koor dat voor hen bidt. ‘Als er onrecht kleeft aan mijn handen, dan mag de Vijand mij achtervolgen’, klinkt de berouwvolle stem van de psalmist (ps. 7). Maar het koor antwoordt: ‘Wanneer hemel en aarde worden geschokt en Gij komt om de wereld te oordelen (...), geef hun dan eeuwige rust en moge het eeuwigdurend licht hen verlichten’ (laatste responsie).

Sinds het Tweede Vaticaans concilie wordt het liturgisch jaar besloten met het feest van Christus Koning van het Heelal, waarin het mysterie van het Einde der tijden centraal staat. ‘De man, die de opgaande zon wordt genoemd, zal uit zijn plaats opgaan en de tempel van de Heer herbouwen’, profeteert Zacharias (VI,12).

Op de volgende pagina vindt u het aankomende programma.

Aan degenen die zich als ‘Vriend’ van de schola hebben aangemeld willen wij vragen contributie voor het nieuwe schola seizoen te betalen op bankrek.nr. NL57 RABO 0362 1315 54 t.n.v. Schola Cantorum Amsterdam. De contributie bedraagt € 50,00 of meer.

Voor ons voortbestaan zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van degenen die ons een goed hart toedragen. Mogelijk kent u in uw omgeving ook nog anderen die ons willen steunen. Stuur deze nieuwsbrief dan aan hen door.

Met vriendelijke groet,

Teun Timmers, secretaris
Juliet Oldenburger, penningmeester

PROGRAMMA

Bijzondere getijden, najaar 2023: Metten van Allerzielen

Wij zingen de Metten van Allerzielen op woensdag 1 november 20.00-2130 u. Deze Metten zijn een eeuwenoude traditie: zij werden al vanaf de negende eeuw gezongen als gebeden voor de zielenrust van de overledenen. De negen responsories horen tot de mooiste van het gregoriaans repertoire.

Vespers van Christus Koning van het heelal

Met deze Vespers wordt het kerkelijk jaar worden besloten op zondag 26 november, 17.00 u). In de kerkelijke traditie vormt de laatste week van het jaar van oudsher een periode van bezinning. Tijdens deze vespers zal onder meer de dramatisch Magnificat-antifoon 'Cum appropinquaret' worden gezongen: 'Toen de Heer Jerusalem naderde en de stad zag, weende Hij' (*Luc. 19, 41-44*). In de liturgische traditie heeft dit een plaats gekregen naast het 'Dies irae', dat gezongen wordt op de laatste donderdag van het jaar.



Op de website kunt u nadere toelichtingen lezen op deze uitvoeringen:
www.gregoriaanskoor.nl/toelichtingen/

De Gregoriaanse Kring Amsterdam is weer gestart!

Gregoriaanse Kringen zijn plaatselijke initiatieven waarin maandelijks 10-15 liefhebbers van het gregoriaans zich verdiepen in de gezangen van de betreffende kerkelijke periode. Doel is het zingen en niet een uitvoering. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. De GK Amsterdam is inmiddels de negende Kring, en staat onder leiding van dirigent Rens Tienstra.

Komende bijeenkomsten zijn op de **zaterdagen 28 oktober, 18 november en 16 december 10-12 uur** in de Nicolaas. Bijdrage voor deelname is € 12,50.

Opgave liefst een week tevoren op info@gregoriaanskoor.nl.

Voor de laatste info, zie: www.gregoriaans-platform.nl/gk-amsterdam/

STEUN DE SCHOLA, word Vriend en help de lofzang gaande houden!

Zoals u wellicht weet, zingt de Schola al ruim 60 jaar in Amsterdam, waarvan gedurende 30 jaar de zondagse Vespers in de Nicolaasbasiliek. Sinds enkele jaren wordt de schola financieel ondersteund door het Muziekfonds Mgr. De Groot. Deze steun moet echter elk jaar opnieuw worden aangevraagd en is allerminst zeker. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar geschikte fondsen. Het afgelopen jaar hebben wij ervaren dat deze moeilijk te vinden zijn. Voor de algemene fondsen zijn wij te religieus en religieuze fondsen zijn meestal sociaal georiënteerd. Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Voor € 50,00 (of meer) per jaar kunt u zich **opgeven als Vriend**. U krijgt daarvoor onze CD met de Metten van Pasen toegezonden (uniek, en hogelijk geprezen door experts) en middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ons programma en nieuwe initiatieven. Maar vooral maakt u het met uw bijdrage mogelijk dat in het hart van Amsterdam wekelijks de gregoriaanse vespers worden gezongen en (kandidaat-)koorleden zich kunnen verdiepen in het gregoriaans.

Als u zich niet opgeeft als Vriend kunt u ons ook met een kleinere donatie steunen. Wij zijn dankbaar voor alle donaties, groot en klein. Overigens - de collecte aan de uitgang komt ten goede aan de Nicolaaskerk.

Uw (incidentele) bijdrage aan de Schola is zeer welkom. U kunt deze overmaken op bankrek.nr. NL57 RABO 0362 1315 54 t.n.v. Schola Cantorum Amsterdam. Vergeet u niet bij uw donatie uw emailadres te vermelden!

Ook kunt u voor een incidentele donatie gebruik maken van de QR code voor een door u in te vullen bedrag.

QR code voor uw incidentele donatie aan de Schola Cantorum Amsterdam



Deze Nieuwsbrief gaat uit naar Vrienden, (oud-)koorleden en andere belangstellenden. U kunt deze ook doorsturen naar anderen. Als u geen prijs stelt op ontvangst, stuurt u dan s.v.p. een email naar info@gregoriaanskoor.nl, en u wordt uit de rondzendlijst verwijderd. Uiteraard kunt u zich ook middels een email abonneren.

Voor het lopende programma, onze historie en toelichtingen op Vespers en Metten, zie onze website www.gregoriaanskoor.nl