

Goede Week 2025

Donkere Metten en Paasmetten



RESURREZIONE DI CRISTO - RAFFAELLO (CA 1501)

De indrukwekkende gregoriaanse Donkere Metten en Laudens danken hun naam aan een lichtritueel dat al in de 8^{ste} eeuw te Rome werd beschreven. Na het zingen van elke psalm wordt één van de lichten in de kerk gedoofd, totdat deze aan het einde van de Laudens geheel in duister gehuld is. De psalmrecitaties, gezongen lezingen en dramatische responsories schilderen als in een middeleeuws altaarstuk de dramatische gebeurtenissen van Witte Donderdag.

In de vroege ochtend van Paaszondag zingt de Schola van oudsher de Paasmetten. Na de psalmen 1, 2 en 3, die het nieuwe begin symboliseren, worden de homilie van St.-Gregorius de Grote over het Paasevangelie gereciteerd en de responsories gezongen, gevolgd door het Evangelie van de dag.

Woensdag 16 April, 20.00 – 22.15 u Donkere Metten en Laudens
Zondag 20 April, 07.30 – 08.30 u Metten van Pasen

Co-kathedrale Nicolaasbasiliek,
Prins Hendrikkade 73, 1023AD Amsterdam

SCHOLA CANTORUM AMSTERDAM
www.gregoriaanskoor.nl

De Schola Cantorum Amsterdam zingt elke zondag om 17.00 u de gregoriaanse Vespers in de Co-kathedrale Nicolaasbasiliek te Amsterdam.